

De eerste waterleiding in Amsterdam

Die kwam er bijna 200 jaar geleden. Vroeger hadden mensen geen kranen en waterleidingen. Ze haalden water uit slootjes en rivieren of vingen regenwater op. Toen er steeds meer mensen kwamen en de steden groter werden, leidde dat tot enorme problemen. In Amsterdam, bijvoorbeeld, gebruikten ze in de Middeleeuwen het water uit de grachten. Dat water was heel smerig, want heel veel poep en plas kwam ook in die grachten terecht. Dus mensen werden daar ziek van en gingen massaal dood aan ziektes zoals cholera en tyfus.

In Amsterdam leefde er rond 1800 een man, Jacob van Lennep, die met zijn vrouw een buitenhuisje had in de duinen vlakbij Amsterdam. Daar hadden ze altijd lekker schoon drinkwater. Op een dag zei de vrouw van Jacob van Lennep: 'Wat zou het heerlijk zijn als we dat water ook in Amsterdam konden drinken!' Toen ging er bij Jacob een lichtje branden! Hij had gehoord dat ze in Engeland hadden ontdekt hoe je water via waterleidingen kon vervoeren van plekken met schoon drinkwater naar de grote stad London. Als het daar kon, waarom dan niet ook hier? Hij regelde dat het water vanaf de duinen met leidingen werd vervoerd naar het Haarlemmerplein in Amsterdam. Daar kon je dan een emmer water kopen voor 1 cent. Je moest het wel nog zelf naar huis sjouwen.

Het bijzondere was dat toen er weer eens een epidemie van cholera uitbrak, de mensen bij het Haarlemmerplein gezond bleven! Dat moest iets te maken hebben met dat water! Toen wilde iedereen dat schone water en vanaf die tijd werden er leidingen aangelegd naar alle buurten in Amsterdam.

